

SAKHUMZI

Children's Care Centre, Sydafrika

www.sakhumzifriends.org

Amelias Vänner plusgiro 4146312-6 / bankgiro 356-1529

Nyhetsbrev 16 juli 2016

Kära Ameliavänner!

Här kommer en överraskande och glädjande berättelse om hur fyra tjejer bestämde sig för att göra skillnad för barnen på Sakhumzi. Här beskriver de sin "resa".

Hösten 2015 startade fyra tjejer, Mimmi Eliasson, Stina Eriksson, Stephanie Sköld och Olivia Ritchie ett UF-företag på Sjölin's Gymnasium. Under ett helt år har företaget jobbat i syfte för ett budskap, att ge en hjälpande hand till barnen och Amelia i Sakhumzi.

Tillsammans med Lisette Svensson ordförande i den ideella föreningen, Amelias Vänner, kom företaget på sin idé. Företaget fick namnet Mzazi Fulana, som på Swahili (Afrikanska) står för Förälder t-shirt. Lisette som är hjärtat i Amelias Vänner, skickar varje månad ner en summa pengar till barnhemmet i Sakhumzi (Sydafrika) blev också Mzazi Fulanas rådgivare.

Ett år har nu gått sen företaget startades och vi visste inte riktigt vad vi skulle förvänta oss när fyra individer med starka personligheter valde att samarbeta tillsammans. Men trots konflikter, tidspress och olika åsikter har vi överträffat allas förväntningar vad det gäller kvalitén av arbetet och kvantiteten av försäljningen.

Vi har bland annat lärt oss att förverkliga en idé. Från början till slut. Idén om att kombinera hållbar utveckling och samtidigt ha ett företag med ett vinstdrivande syfte har varit en svår balansgång. Men tack vare en tydlig affärsplan och idé har vi kunnat utnyttja våra säljkunskaper på bästa möjliga sätt.

Många idéer och tankar övergav vi för att kunna utveckla företaget men också oss själva ännu mer. Att kompromissa och prioritera kan vara svårt, speciellt för 4 tjejer som aldrig blir riktigt nöjda, men resultatet av att våga släppa kontrollen ibland har bara gynnat Mzazi Fulana. Genom att ge varandra utrymme har allas åsikter och värderingar tagits i åtanke

Mimmi och Stina, två av de fyra som grundat Mzazi Fulana har tillsammans, hela vägen, jobbat för barnens framtid. Idén att sprida budskapet på t-shirtar och skapa världsföräldrar på ett trendigt sätt har nu i slutändan gjort skillnad.

Det finns fortfarande varken någon lösning eller något system för hur man ska behandla frågan om att hjälpa alla föräldralösa barn men engagemang, entusiasm och empati är en start. En start som i slutändan kan rädda liv. Pengar kan aldrig ersätta kärlek och lycka, men pengar är en möjlighet till utbildning, mat, kläder och hygien, säger Mimmi och Stina.

”Från början till slut har vårt personliga mål och önskan med företaget varit att bidra till barnens framtid. –Mimmi Eliasson

”Känslan man får i magen när man hör hur övergivna barn hittas i papperskorgar med brännskador, är fruktansvärd. Det är svårt att föreställa sig. ” –Stina Eriksson

Tack vare alla kunder och hjälpande företag och sponsorer kan Mimmi och Stina, Mzazi Fulana, stolt överlämna 20 060kr till Amelias vänner.

”Själva kan vi göra lite, tillsammans gör vi skillnad”

Vi är naturligtvis imponerade, tacksamma och glada över deras stora bidrag och vet att det särskilt nu när vinterregn och kyla satt in kommer väl till pass. Här nedan finns en hälsning från Amelia som bekräftar detta.

We thank you all from the bottom of our hearts with all your help. Herewith attached are the receipts of what the money was used for. We paid water, telephone and with the change we had to buy heaters because it is very cold now. As per Social Development standards they require us to buy each and every child their own mattress or if we do not comply we will not be regarded as a registered Educare. That is why we had to use a portion of the money for that. We really, really appreciate all your support as without you all there will be no Sakhumzi or Ekukhanyeni.

All your help also gives mama some relief and a peace of mind.
May God Bless You All.
Thanking you, Mama, Belinda and All the children

Som om det inte räcker med regn och kyla så berättade Amelia häromveckan att en stor del av personalen och många av barnen drabbats av influensa som spred sig som en löpeld.

Själv behövde hon efter några uppsöka läkare för att få mediciner. Hon som aldrig satt sig själv först har förstått att hon måste göra det nu. Jag gav henne en symbolisk guldstjärna vilket hon skrattade gott åt.

Vi hoppas att sommaren ger er det ni önskat av den och sänder er de varmaste hälsningar. Styrelsen/ Barbro