

SAKHUMZI

Children's Care Centre, Sydafrika

www.sakhumzifriends.org
Amelias Vänner plusgiro 4146312-6 / bankgiro 356-1529
swish nr 1236917223

2025-01-13

Kära Ameliavänner!

God fortsättning på det nya året. För Amelias vänner blir det ofattbart nog det 21:a!
Stort tack till er alla som gjort det möjligt och tack för att ni finns kvar.

Anathi uttryckte sin tacksamhet så här:

Thank you for all your help. You give the children hope for the future. We thank you from the bottom of our hearts.

Hon berättade att julfirande och skollov gav barnen allt det önskat. De fick välja sin julklapp/kläder, fick två utflykter till stranden och dessutom ett biobesök. På juldagen var man 22barn och två vuxna och alla hjälptes åt att laga en god middag.

Nu är skolan i full gång och barnen är entusiastiska. Anathi däremot tyngs något av kostnaderna för skolan som gör att januari blir en dyr månad, vi beslutade skicka nästa bidrag något tidigare.

Vi tackar ännu en gång alla vänner för generösa julgåvor, också varmt tack till RK Travel Group, Café Älgå, Cuben, stiftelsen för Sofie och Martin Johanssons minne, Mikael och Ing-Marie för Enjoyförsäljningen.

Tillsammans har vi kunnat fortsätta finnas där för barnen på Sakhumzi och många under lång tid.

Café Älgå är ett sådant exempel och här följer en berättelse om hur Karin och Roland Furberg startade sin insamling för mer än tio år sedan. I berättelsen nämns Greta och Ove som sedan länge är en del av Amelias vänners resa och de har även varit på Sakhumzi och bistått med mycket.

Så här skriver Karin:

Här kommer en kortversion av vår historia och hur vi kom i kontakt med barnhemmet. Roland har jobbat i många år som dräng åt en svinproducent, som oxå är seglare. Roland skötte gården helt själv under långa perioder då ägaren var ute och seglade på de stora haven. När svinproduktionen lades ner, skulle Roland få vara med och segla från Uruguay upp till Västindien.

Men efter en veckas seglande i motvind, sa kaptenen ” detta går inte, vi får segla till Sydafrika istället för Västindien”.

Det blev 6 veckor med mer eller mindre storm på öppna havet men de kom fram till Capetown och Greta och Ove tog emot dem.

Kaptenen skulle se över båten så Roland blev med Greta och Ove på diverse utflykter bla till barnhemmet. När Roland sen kom hem var det många som ville höra

om hans seglats, så han berättade om sina upplevelser i församlingshemmet och på så vis väcktes idén om att samla in pengar till Amelias vänner.

Det finns säkert lika många berättelser om hur man blivit Ameliavän som det finns Ameliavänner och många gånger har det skett på krokiga vägar. Det viktiga är att det skedde och gav resultat.

Ja, så var det dags för årsavgiften igen och som tidigare är det 100kr/person eller 200kr/familj.

Några av er har redan betalt och det tackar vi för. Känns det som mycket pengar så kan ni minska ert bidrag med den summan för allt går ändå till samma konto.

Medlemsavgifter är ett krav för ideella föreningar.

Varma hälsningar styrelsen / Barbro